

Sommer i Sverige 2012

Fredag d. 27. juli: atter en dejlig sommerdag med strålende sol og blå himmel. Vi ankom her **til Norberg** i går aftes ved 22-tiden efter **11 timers bilkørsel** i en meget varm bil – airconditionlægget virker ikke. Vi valgte en længere rute over Göteborg, Trollhättan, Karlstad og Filipstad. Vi havde mad – boller med røget laks - med til både frokost og aftensmad, og gjorde bl.a. et lidt længere stop i Åmål for at se denne by, der lå ganske charmerende ned til Väneren. Der var et hyggeligt bycentrum, en dejlig lystbådehavn, og der bor ca. 10.000 mennesker. Byen fik for nogle år siden lidt berømmelse gennem ungdomsfilmen "Fucking Åmål".

Jeg havde et heftigt anfald af allergisk rhinitis hele dagen i går, men det gik over efter en god nats søvn. Karin var **med Dorte i skoven** og plukke en halv kurvfuld kantareller. Jeg cyklede 3 gange rundt om søen Noren – 2 gange den korte rute og 1 gang den lange – i alt nok over 30 km. En nyhed i Norberg er, at man er ved at istandsætte det fine gamle Tinghus i byparken – det skal bruges af folkehøgskolan. Michael har fået stjålet en del værktøj på festivalpladsen. Vi fik armbånd, som var **frikort til Norbergfestivalen**, og var lidt tid deroppe og spiste lakselasagna til aftensmad. Den elektroniske musik er meget høj. Vi så om aftenen Tv, hvor de viste åbningsceremonien til Olympiaden i London. Anita fulgte med til festivalen.



Lørdag d. 28. juli: det var fint vejr om formiddagen, Karin var i haven og ordne roserne, og ved middagstid cyklede jeg til Fagersta og købte pensionistklippekort til svømmebadet – 250 S. Kr. for 11 adgange = 23 S. kr. pr. gang. Jeg svømmede 900 meter, men blev så jaget op af livredderne, der var bange, fordi det tordnede. Der kom også en ordentlig regnskylle, mens jeg svømmede. Lynet var slået ned i Mimerlaven, hvor Radio Norbergs sender kortvarigt var påvirket. Karin hentede mig i bilen, og vi tog cyklen med hjem bagpå. Karin bragte regnfrakker til Norbergfestivalen, og fik dem solgt for 500 kr. Lissa ringede i morges, og var meget begejstret for rejserferatet fra cruiseferien.

Jeg gik i gang med at læse Åsne Seierstad's "Boghandleren fra Kabul". Den var meget god. Boghandleren førte i Norge retssag mod hende for injurier, og ville søge politisk asyl i Norge eller Sverige. Hans familie gik også i stykker efter bogens udgivelse – den kom i iransk piratudgave i Afghanistan. Vi gik en tur **til Norbergfestivalen om aftenen**, og så lidt af, hvad der foregik på de 3 scener, spiste chili con carne i crew area, og gik hjemad med hunden Skippy kl. 22.00, hvor de fyrede et flot fyrværkeri af. Michael kom en visit hjem kl. 4 om natten; nogen havde smidt en salmiakrøgbombe i et telt, og måske ødelagt nogle dyre mikserpulte med en købspris omkring 300.000 kr. – men festivalen skulle være forsikret.



Søndag d. 29. juli: det tegner til godt vejr; og i dag skal der være Engelbrektsløbet – et stort mountain bike cykelløb på 85 km med 800 deltagere og start fra torvet i Norberg. Norbergfestivalen sluttede officielt kl. 3 i nat, og så gik de i gang med at pakke udstyret sammen – de har en **kæmpe lastbilanhænger** at fylde op i. Jeg cyklede til Fagerstabadet og lejede en solstol – det blev ikke til noget svømming i dag, for jeg gik i gang med Gabriel Garcia Marquez's "Generalen i sin labyrint"; den handler om de sidste måneder i frihedshelten **Simon Bolivar's** liv. Han blev kun 47 år og døde af tuberkulose. Han havde ledet mange

frigørelseskrige mod Spanien, og havde bl.a. frigjort Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia og Peru. Hans forældre døde, da han var få år gammel, og det var vist en slave, som han havde det tætteste forhold til som barn. Trods mange kærlighedsaffærer fik han ingen børn pga. fåresyge som barn. Simon Bolivar var kun 1,66 meter høj.

Karin kom til svømmebadet og lå lidt på min solstol, og så tog vi cyklen med hjem på bilen. Så tog Karin ud og **plukke muldebær** med Ingemar, der var kommet hjem fra en uges vandretur i Jämtlandsfjellen ved Storulvåen. Jeg forsøgte forgæves at ringe til Thomas og Henriette i eftermiddag, men fik først kontakt med dem om aftenen – de havde været til 2 års fødselsdag i Slagelse. Vi spiste pizza med Ingemar og Susanne i lysthuset.

Mandag d. 30. juli: vi vågnede til vældig fint vejr, Karin var trist og gik i gang med rengøring. Dorte og Michael sov længe – de var kommet meget sent hjem efter nedpakningen på festivalpladsen i

går. Jeg cyklede til Fagerstabadet, og det blev til 1 km svømning og 3 timer i solen på en liggestol. Liggestolen koster 10 kr. i leje pr. dag. Karin kom i bilen og lå også 1½ time i solen. Jeg ringede til Thomas, der havde skåret sig i lillefingeren, da han satte hylder op i udhuset. Vi handlede i ICA, og kl. 18.30 kom 11 gæster, som skal med os til Myanmar til nytår. Vi holdt rejsemøde i 1½ time, og vi serverede kaffe. Derefter var vi til udendørs **grillfest i haven med Michael** og hans medarbejdere, der fejrede afslutningen på festivalen. Vi var 13 til bords, og der var salat, flødekartofler og grillet kylling. Ingemar deltog ikke – han var på fisketur. Kulørte lygter var hængt op i Michaels sorte telte.

Jeg kiggede lidt i **biografien om Martin H:son Holmdahl**, der var den første anæstesiolog i Uppsala og senere rektor for Uppsala Universitet. Han havde en fin og spændende livshistorie, og på det familiære plan var der også noget at skrive om: 6 børn hvoraf den ældste var psykisk syg og begik selvmord lidt over 20 år gammel; den næstældste fik knoglekræft i knæet, blev amputeret og døde alligevel efter en tragisk og lidelsesfuld kamp mod sygdommen. Den yngste søn fik tvillinger, men konen afbrød al forbindelse med manden og hans familie, inden sønnerne fyldte 2 år.

Tirsdag d. 31. juli: Michaels 7 unge hjælpere rejste hjem i dag fordelt i 2 biler og toget. Karin lavede frokost til Ingemar – det var kyllingesalat. På Internettet fandt vi en morsom side, hvor man kan gå på vandretur i de amerikanske naturparker - **www.naturevalleytrailview.com**. Ingemar og Susanne planlægger 3 uges bilrejse gennem det vestlige USA i september. Det var skyet, og der kom småregn i dagens løb, så det var ikke til udendørs oplevelser. Karin gik i gang med baigning til fødselsdagen på torsdag. Jeg ringede til Lissa, og vi fik en lille snak. Jeg savner Rikkens jævnlige telefonopringninger, og glæder mig til at høre om oplevelserne på deres campingferie. Vi forsøgte at se på Karins Facebook-side, og fandt her indlæg fra Louise, Henriette, Heiner (billede fra familieferien i Skagen), Marcello i Buenos Aires, Miles i Thailand og Christoffer (i gang med reovering af den nye lejlighed).

Den lille hund Skippy får masser af tæger i pelsen. Ingemar og Anita kom til aftensmad, som bestod i kyllingesalat og hvidvin. Dorte og Michael kom hjem fra en heldagsbiltur i Dalarna og Västmanland og fik også aftensmad. Jeg gik i gang med en ny bog af nobelprisvinderen Gabriel Garcia Marquez: "100 års ensomhed". Den er meget langsommelig at læse. Karin så "Allsång på Skansen" i Tv.

Onsdag d. 1. august: Karin og jeg kørte til Hedemora for at **plukke jordbær** – der gik 25 familier med børn og hyggede sig på jordbærmarken. Vi plukkede 2 kurvfulde svarende til næsten 10 kg, og det kostede 300 kr. – vi fotograferede dem. Og vi spiste **frokost på Restaurant Akropolis** på hovedgaden i Hedemora; den havde det typiske svenske lunch-tilbud: salatbuffet, Wallenberg bøf med kartoffelmos, flødesauce og tyttebær, brød, vand og kaffe for 70 S. Kr. – det er da billigt. Og så skulle Karin i Hemköp og handle til fødselsdagen i morgen. Karin ringede til GB og Pastor Bengt Arne, som var i Norrland. Og hun ringede til Christer og Torborg, og inviterede dem til kaffe i morgen eftermiddag. Jeg ringede til Karen





grønsagssuppe til aften, og så serverede hun jordbær til dessert. Torborg ringede til Karin. Thomas ringede til Karin for at ønske tillykke – han havde været med Sara i Kolding i dag, og det havde været meget vellykket. Vi talte også med Karen og Jens, der ønskede tillykke med Karin – Karen var glad for dagens ultralydsundersøgelse, der kun viste 4 store galdesten. Karin ringede til Helga i Södertälje. Jeg laver en masse kabaler på computeren som tidsfordriv.

Torsdag d. 2. august: der kom fødselsdagshilsen på SMS til Karin lidt over midnat – det var fra Anne-Marie og Michael. Og der blev ordnet morgensang og **fødselsdagsvækning** af Dorte og Michael, og det fortsatte med et **festligt fødselsdagsmorgenbord** med kaffe og Gammel Dansk med Ingemar i lysthuset. Det svenske **flag blev hejset op** i flagstangen, og



vi sang fødselsdagssange på dansk og svensk. Karin fik operabilletter af Michael, et hjemmelavet blomsterbillede af Dorte, og Kerstins svenske folkedragter af Ingemar.



Vejret var fint. Der var fødselsdagshilsner på e-mail fra Lola i Kiel og Karin og Steen i Kalundborg. Jeg fik koden til Internettet af Ingemar, så nu kan jeg igen surfe. Rikke ringede fra en campingplads ved Gardasøen for at ønske tillykke til Karin. Der kom en fin fødselsdagsemail fra Helga i Södertälje. Og Birgit og Kristian sendte en fødselsdagshilsen på SMS. Gert og Lissy sendte flot fødselsdagshilsen på e-mail, og der var vedhæftet dejlige billeder fra en Tivolitur med et barnebarn. Lissa ringede også for at gratulere Karin – hun har sendt en check til en blomst til vor adresse i Lyngby.

og Jens, der i dag skulle til ultralydsundersøgelse på Hillerød sygehus. Det svenske landskab er meget smukt at køre igennem på denne årstid. Michael og Dorte sov til frokosttid. Der kom nogle regnbyger i dagens løb.

Britt og Alvar kom forbi ved 16-tiden, og de fik et glas hvidvin sammen med Dorte, Michael og Ingemar. Britt havde en kurv kantareller med til Karin i fødselsdagsgave. Lidt efter kom Anna, som Michael havde bedt komme til en gennemgang af boopgørelsen sammen med Ingemar. Kim ventede imens oppe hos os, og fortalte om deres ferie i sommerhus i Värmland – vejret havde været dårligt, så de kørte hjem efter 4 dage. Adam er 8½ år nu.

Karin rensede kantareller og jordbær og lavede



Formiddagen gik med en tur ud til spejderhytten ved søen Ungern. Vi gik 40 minutter frem gennem skoven, og undervejs fyldte vi en hel kurv med kantareller. Ved spejderhytten holdt vi **en lille tyst stund** for at mindes Kerstin – en buket blomster blev kastet i søen, et par lys blev tændt, og en tåre blev fældet. Michael havde medbragt 3 sten fra Afghanistan, som også til Kerstins ihukommelse skulle kastes i søen, men han havde glemt dem hjemme. Karin ville lave sin favoritret: svensk sill och potatis til frokost og en kantarelomelet. Og så blev der lavet en stor flot jordbærlagkage. Både Karin og jeg har lidt ondt i lægge og ryg efter gårdagens jordbærplukning.

Om eftermiddagen havde Karin tænkt sig et uformelt **kaffekalas, og vi blev 20 i alt**: Marike, Anna, Ingemar (som næsten ikke havde lungefunktion til at gå de 20

meter fra bilen), Kim, Adam, Anita, Margareta, Anita & Sten Bergman, Britt og Alvar, Soile & Kerry, Torborg & Christer (som for 2 dage siden havde været til Bruce Springsteen koncert i Göteborg). Michael, Dorte, Martin, Karin og Ingemar, som kom kl. 16. Og det blev nogle rigtig hyggelige timer. Dorothea ringede midt i festen og ønskede Karin tillykke. Og der kom fødselsdags-email med gode hilsner fra Heiner. Blandt gaverne var blomster, flasker, CD med Peter Abrahamsen fortolkning af Dan Anderssons arbejdsange, Og Michael sluttede af med at komme med en hængekøje og en ny stor iMac computer.

Og aftenen **inviterede Karin på en hyggelig familiemiddag** med Ingemar og Susanne, Dorte & Michael og Karin & Martin i lysthuset – vi grillede brasilianske bøffer, og fik dertil ovnstegte kartofler, tomatsalat og diverse saucer. Karin lavede ovnstegte champignoner fyldt med ost til forret, og vi fik jordbærlagkage til dessert. Vi drak en dejlig 1½ liters italiensk rødvin til middagen. Den hed Gran Bosco, og kommer ligesom Amarone fra Veneto-området. Karin havde fået den i fødselsdagsgave af Dortes nabo Tine. Vi havde en meget hyggelig middag. Steinar ringede under middagen for at gratulere Karin. Karin kan intet andet end at være tilfreds med fødsels- og namnsdagen – og lille Skippy er også 10 år gammel svarende til 70 hundeår. Han gøede efter alle biler og motorcykler, der kørte forbi. Flaget blev hejset ned fra flagstangen kl. 21, og alle var ganske trætte efter en dejlig dag. Der kom hilsner på e-mail fra Birdy Landgren og Lars Frederiksen. Og Ida fra Brede ringede til Karin og ønskede tillykke. Vi har fotograferet lidt fra turen til Scoutstugan og fra kaffebordet i eftermiddag.





Fredag d. 3. august: gråvejrs og småregns om formiddagen, men www.yr.no skrev, at det ville lysne kl. 13, og det kom til at passe. Jeg cyklede til Fagersta, omend det var lidt trægt at komme i gang pga. træningsværk i benene, og dårlig nattesøvn – jeg var vågen til kl. 4 om morgenen.

Men jeg klarer alle bakkerne uden at trække op, og det er bedre end forrige år. Jeg fik svømmet 600 meter, og var i dampbadet og i saunaen, og sluttede med en kop kaffe i caféen, inden Karin kom og hentede mig i bilen. Vandet i 50 meters bassinet er opvarmet til 27°.

Karin brugte dagen til at rense kantareller og lave jordbærsyltetøj af resten af alle de jordbær, vi havde plukket. Der kom fødselsdags-SMS fra Henriette, og jeg kiggede ind på Nykøbing biblioteks hjemmeside, som er god. Der kom også fødselsdagskort fra Karin og Steen. Og Anette Hult kom forbi og ønskede tillykke. Og Anita var også forbi hos Karin.

I aften er vi inviteret til **krebsegilde** – traditionel svensk kräftska – hos Britt og Alvar. Vi bliver 14 i alt. Vi foreslår, at det bliver sammenskudsgilde, men ingen betalte deres bidrag så vidt jeg ved (jeg forsøgte). Jeg vil også bidrage med en sang:

Detta glas, som står på bordet
ska vi tömma inom kort.
Det ska sätta fart på blodet
jaga sura miner bort.
Här ska ätas, här ska drickas
här ska sjungas kvällen lång.
Här ska alla vänner trivas,
här är stämningen på gång!

Det blev en hyggelig aften, hvor vi hørte historier om de **ulve og bjørne**, der findes i de lokale skove – og så hørte vi de historier, som vi har hørt mange gange tidligere. Krebs er dyre – de koster 23 kr. pr. stk. Britt er en meget dygtig husmor, og alt er perfekt. Der var også tærter med kantareller og kødfars, ost og en dejlig cheesecake (uden ost!) til dessert. Susanne havde bagt et meget flot brød, der var formet som en krebs. Alvar fylder 77 år den 13. august. Soile fortalte om, hvordan hun som 7-årig kom til Norberg fra Finland, og blev godt modtaget trods sprog- og kulturforskellene. Karin og jeg gik hjem kl. 23.30 under fuldmånens lys. Jeg måtte holde op med at læse Gabriel Garcia Marquez's "Patriarkens efterår". Han bruger associerende talesprog med alt for lange sætninger – nogle sætninger fylder næsten en hel side.

Lørdag d. 4. August: der er lovet gråvejrs i dag, men jeg cykler til Fagersta svømmehal som vanligt. Jeg er hver morgen oppe ved 7-tiden, de andre sover til langt op ad formiddagen. Jeg svømmede 1000 meter, og cyklede også tilbage til Norberg. Noget af vejen måtte jeg trække cyklen op ad de lange bakker, men så er der jo tid til at nyde skoven og grøftekanten med de mange vilde blomster og smultron (vilde jordbær). I dag kom den en svømmeklub fra Skutskär ved Gävle, der har træningslejr til på torsdag. I går talte jeg med en franskmand, der bor i Fagersta – han var i badet med 5 små fransktalende børn. Jeg har fundet en bog om St. Petersborgs belejring under 2. verdenskrig – og den tager jeg også med og håber på sol, så jeg kan ligge og læse.

Karin har fået gang i sin nye iMac computer; hun er i dag af Britt og Soile inviteret ud på biltur med eftermiddagskaffe – det er en fødselsdagsgave, og de skal til en kro, hvor der lokkes med det store kagebord. De endte på **Bockhammer**, der har Sveriges ældste lysthus fra 1603, og er kendt for adelsdamens Ebba Brahes kærlighedshistorie med kong Gustav II Adolf. Soile og Britt var med på udflugten, og Karin havde forinden nået sit traditionelle besøg på kirkegården. Dorte og Michael har tilbudt at lave middag i aften. På www.youtube.com så jeg filmen "Kony2012" – en interessant demonstration af, hvordan man bruger kreativitet, talent og mediekundskab.

På www.dr.dk hørte jeg et program om psykologen Andrea Hejlskov, der med 4 børn (tvillinger på 16 år, en på 11 år og et mindre barn) er flyttet op i en skovhytte i Värmland. Der er hverken indlagt vand eller elektricitet. Hun har også skrevet den første Facebook-roman. Vi har fået invitation til Heiners d. 18. august. Og Thomas ringede – de havde Susanne på



Besøg i dag, og der var solgt for over 50.000 kr. på Nykøbing biblioteks bogmarked i dag. Henriette havde fået blomster af byens kulturudvalgsformand, og TvØst var og filme det.

Vi spiser ofte ude i haven her, og vi har ikke været særlig meget besværet af myg. I dag har Michael og Dorte valgt at stå for aftensmaden, og det bliver **vegetarisk lasagne**. Og Karin har **plukket en spand hindbær** til dessert, og så var der is med. Kl. 22 begyndte Dorte og Michael og pakke bilen, og da var der mange myg. På Facebook var der nu fødselsdagshilsner til Karin fra Theis i Vig, fra Dorte Heiner og fra Lasse Björkdahl i Uttren. Vi må håbe, at det lykkes for Karin at sende takkehilsner til alle dem, der har tænkt på hende....

Søndag d. 5. august: det så ud til pænt vejr; Dorte og Michael fik pakket bilen og kom af sted mod Danmark ved 11-tiden. Ingemar kom forbi og sagde pænt farvel – han skulle på fisketur med Susanne. Michael fik Kerstins 2 store kinesiske vaser med hjem – de har oprindeligt stået hos Prins Knud på Sorgenfri slot. Michael har i de kommende dage bl.a. arbejde med en modeopvisning på Charlottenborg, og på torsdag kommer han tilbage med fly, for næste weekend har han en meget stor koncertfestival i Fagersta bl.a. med The Hives, som er et af de rigtig store rockband i Sverige.

I dag skrev vi postkort til bekendte, som vi tror sætter pris på en lille hilsen i postkassen f. eks. Lissa, Charlotte, Emma & Moana, Sara, Karen & Jens. Og så har vi **sendt mail med referat af rejsemødet** i mandags til alle de 28, der skal med på rejsen til Myanmar til Nyår og enkelte andre, som vi måske tror, kan være lidt interesserede i, hvad vi går og laver.

Rikke ringede, og de var nu kommet hjem fra deres campingferie på den kroatiske ø Krk og ved Gardasøen. Det havde været meget dejlige oplevelser. Ved Gardasøen havde de kun kunne komme ind på en 4-stjernet campingplads, hvor det koster 70 euro pr. nat at slå teltet op. Men der var også mange fine forhold – 4 store flotte swimmingpools med vandruksjebaner, 20 animatører der underholdt og opførte flotte shows hver aften, 13 professionelle danser, etc. Emma deltog i svømmeundervisning, og Fred gik på bueskydningskursus og fik præmie ved kursets afslutning. Moana fik 40° feber den sidste dag, og kastede op, da de nåede hjem efter en dag i bilen – og nu er hun frisk igen. Den brandramte familie, der havde lånt huset, havde efterladt alt i fin stand, og der var ryddet pænt op.

I aften er vi inviteret på **ost og rødvin hjemme hos Anita**, der har 2 lejligheder, hvoraf den ene er fyldt med bøger, idet Anita har ambitioner om at oprette et "Kvindebibliotek". Anita er Karins ældste veninde i Norberg, hun har altid levet alene, arbejdet i den svenske kirke, interesserer sig meget for kulturelle forhold og for flygtninge, der havner i Norberg, og for 2 år siden fik hun Norbergs kulturpris, som udover æren bestod i en pengegave på 25.000 kr. Vi havde en fin aften med hende. Vi bidrog med 3 bøger til Anitas bibliotek.

Der kom mail fra Globens redaktør, der skrev, at de i næsten nummer af "Globen" har fundet plads til min artikel om motorcykelrejser i Vietnam. Det er indsendt for meget lang tid siden. På www.dr.dk kunne jeg via computeren høre ugens **koncert fra Royal Albert Hall** i London. Programmet bestod i: Rued Langgaard: Symfoni nr. 11, Pelle Gudmundsen-Holmgreen: Incontri, Dmitrij Sjostakovitj: 1. Cellokoncert, Tjajkovskij: Symfoni nr. 6, h-mol (pathetique) og Daniel Müller Schott, cello. BBC Symfonikerne dirigeredes af Thomas Dausgaard.

Vi kørte en tur op **til Flängan og besøgte Ingrid**, som er 93 år, og klarer sig selv i eget hus – humøret er højt, hukommelsen er god, men renholdningen er lidt bagefter. Christers høns går frit omkring i bebyggelsen. Ingrids barnebarn Susanna bor i Tokio og er gift med en japansk rockmusiker. Susanne sender hver uge meget søde postkort til Ingrid, og det foregår på moderne vis via Postverkets app service. Ingrid så Tv fra Olympiaden, og Sverige fik guld i Star båds sejlads. Jeg ringede til Lissa, og fik en lille søndagssnak. Jeg cyklede en tur rundt om søen Noren, inden vi skulle til Anita, og Karin gik i haven og plukkede hindbær. Hun renser også ukrudt og vasker tøj. Ingemar har ikke været hjemme hele weekenden, men kom dog kort forbi og sagde farvel til Michael.

Mandag d. 6. august: Jeg var tidligt oppe, og kunne på www.nasa.gov direkte fra Jet Propulsion Laboratory i Pasadena følge **Curiosity's landing på Mars**. Curiosity er stor som en bil, vejer næsten 1 ton, og ankommer til Mars med en hastighed på lidt over 20.000 km/time = 5 km/sekund. Den bremses først af en stor faldskærm, dernæst af 72 raketter, og til slut hejses selve bilen ned med en "skycrane". Varmeskjoldet får en temperatur på 1600°. Og der er vist gennemsnitligt 7 minutters forsinkelse i signalerne fra Mars pga. afstanden, men den er en del variabel. Bilen har et kemisk laboratorium med.

Karin ville i skoven og samle kantareller, og derefter gik hun til frisør hos Susanne. Jeg cyklede til Fagersta, og så for første gang et vildt dyr i skoven – en stor rovfugl på en gren i et træ. Jeg svømmede 500 meter og var derefter i alle 3 saunaer – tør sauna, våd sauna og dampbad. Og så drak jeg kaffe i caféen og ventede på, at Karin kom med bilen og hentede mig. Vi fik kontakt med Rikke via Windows Live Messenger, og de har yderligere en uges ferie hjemme. Maja er syg med feber, og de var i dag til lægen med hende, men det blev bedømt som en virusinfektion. Og Emma har fået ringorm – se www.sygeboern.dk/sygdom/ringorm Men ellers har de det godt. Vi har i dag været telefonisk i kontakt med Mycruise med henblik på et 18 dages cruise til Brasilien i november. Jeg er begyndt at læse en bog på 750 side af den italiensk-amerikanske journalist Oriana Fallaci. Bogen hedder "Inshallah", og handler om italienske fredsbevarende soldater i Beirut i 1983. Forfatterinden udviklede sig til antiislamist. Midt ude i skoven fik jeg en opringning fra en herre,

der var kultursociolog og just var kommet hjem fra en rejse til Borneo med en stor gruppe tandlæger – nu var han interesseret i rejser med læger, og jeg bad ham sende en mail. Om aftenen fik vi en ordentlig regnbyge – og Ingemar var lige oppe og hilse, inden han skulle til spisning hos Susanne.

Vi hørte **Peter Abrahamsens CD med viser af Dan Andersson** – og den var meget god – og har også fået fine anmeldelser, og ligger i øvrigt nr. 2 på Danskoppen. Jeg ringede og talte med Steinar og Viveca. Dan Andersson blev født i 1888 i finnskoven ved Skattlösberg. Opvæksten var fattig, men han lykkedes at skaffe sig uddannelse på trods af svære odds. Som 14-årig blev han af faderen kørt til Grängesberg jernbanestation med opgaven at rejse til Amerika og udforske, om emigration ville give bedre livsvilkår for familien. Han havde onkel og faster i Amerika. Dan Andersson skrev mange digte om proletariatet, og satte selv musik til. Han døde 32 år gammel på et hotel i Stockholm, som ikke havde fået udluftet cyanbrinte ordentligt – det var brugt til skadedyrsbekæmpelse.

Tirsdag d. 7. august: i dag fik vi e-mail fra Rikke med **invitation til besøg i Frankrig** – der kom forslag om nogle dage i oktober, så nu må vi i gang med planlægningen. Jeg skal også vaske mit tøj i dag, og køre en tur med støvsugeren. Karin går og rydder op og vasker gulv. Jeg fik pumpet min cykel, som pga. manglende luft har været farlig at cykle på. Og så skal jeg cykle til Fagersta og svømme min daglige tur – det blev til 1000 meter. Og cyklen susede meget hurtigere en normalt ned ad bakkerne, fordi der nu var luft i dækkene.

I aften skal vi have **middagsgæster, idet Anita og Margareta kommer**. Karin har planlagt følgende menu: forret med kantareller på en skive ristet brød, laks med yougurt og grøntsager til hovedret og en dessert med selvplukkede hindbær. Vi skal drikke fin hvidvin fra Bourgogne til – Couvent des Jacobins fra Côte des Nuits ved Beaune – vi fik en flaske af Thomaeus, og nu må vi på Systembolaget og købe en flaske mere for 115 kr. – billigere end i Danmark. Vi havde en hyggelig middag. Ingemar var forbi nogle minutter, han har opholdt sig mest hos Susanne i den periode, vi har været her.

Der kom en mail fra Annette og Sven-Erik Nordenbo, der har været på Påskeøen. **Vi talte med Rikke, Maja, Moana og Emma på Messenger**. Maja er stadig syg og pirrelig, men farter rundt som vanlig, og vil ikke spise så meget – besøg hos børnelægen i dag havde ikke givet nye diagnoser. Emma går til svømning og skal nu i gang med at lære butterfly. Det er sjovt, at vi kan se hinanden og tale sammen samtidig. Jeg talte også i telefon med Thomas og Henriette og så udsendelsen i TvØst, der fortalte om bogmarkedet i Nykøbing bibliotek, som har været en stor succes. I Ekstrabladet læser vi om en epidemi af mavesyge fra all-inclusive hoteller i Antalya – man skal passe på buffet, hvor varm mad står i timevis og på dårlig hygiejne. Thomas, Henriette og Sara skal på ferie sådan et sted i oktober.

Onsdag d. 8. august: Jeg skrev fødselsdagsbrev til Steinar og vedlagde 2 DVD-film. Vi ringede til Frankrig, men Maja har stadig høj feber og ondt i munden. Og så kørte vi til Smedjebacken, og spiste frokost med Pastor Per-Arne og diakonisse GB på **Vanbo Herrgård**, som har en spännande historia. Likkällaren är från 1100-talet och än idag spökar det på Wanbo. I början av 1900-talet hade Wanbo Herrgård många författare som gäster, och dessa har gett namn åt rummen i Snillepanget. Likkällaren i den äldre delen av Wanbos källare är daterad till medeltid år 1050-1100. Här förvarades de nära och kära fram till transporten till Malma kyrka på sjöisarna. Wanbos placering mitt i Bergslagen och dess närhet till Sveriges äldsta Bergslag – Norbergs bergslag år 1304, gör att bergsmännen tidigt började göra sig en förtjänst av sin bergshantering, Kyrkan ville ha in sin tionde och byggde därför i Wanbo en boplatz för sin skattmas/kaplan/domare.

Johan Littmarck, införskaffar de gårdar som fanns på Wanbo år 1722, för att han vill uppföra en herrgård. Tyvärr dör Johan d ä och det blir hans fru Chatarina Hammarbeck Littmarck som blir byggherre av Wanbo. En herrgård med två flyglar och en vacker tidstypisk park med ruddamm. Herrgården står klar år 1730. Nu börjar en epok av flertal bergsmän, brukspatroner och ett bergsråd att nyttja herrgården som sitt boende.

Så fram till 1933 när det sista bergsmansparet säljer Wanbo till godsherren Linus Andersson som i sin tur arrenderar ut fastigheten och markerna. Anny Wernström ser annonsen om arrendet på Wanbo och startar nu en ny epok som gästhem/pensionat/hotell. Hennes litterärt kända gäster som kom på 40-och 50-talet bl a, Wilhelm Moberg, Harry Martinsson, Torsten Fogelqvist gav Wanbo epitetet Snillepanget. Herregården havde en meget fin lunchbuffet, og lokalene var hyggelige og indbydende.



Vi fortsatte til kunststilling på Galleri Meken, der er indrettet i et stort gammelt nedlagt teglværk. Det var kunsthåndværkere og keramikere, der udstillede. Og så kørte vi til Smedjebackens havn og så de 2 gamle dampskibe Kuriiren fra 1875 og Barken fra 1907. De er nu restaurerede og bruges til trafik med turister. Der er mulighed for sejlads helt til Stockholm.



Vi kørte også en tur gennem Smedjebacken, og så bl.a. bygningen, hvor GB arbejder. Hun arbejder i kirkeligt regi meget med mennesker i sorg eller kriser. Vi fik kaffe på GB's – Gun-Britt Hallsberg Pedersen - dejlige terrasse, der ligger i Stensbo lige ud til søen Barken. Desværre havde vi glemt fotoapparatet, men vi fandt billeder af Vanbo Herrgård og Per-Arne på Internettet. Michaels store lastbil blev hentet i dag og transporteret til søen Eskiln ved Fagersta, hvor der i weekenden skal være stor koncert med "The Hives" som største trækplaster. De vil have rejst statuer af sig selv i Fagersta.

Om aftenen var vi inviteret til **middag hos Susanne og Ingemar** i Susannes dejlige Modulent hus. Hun har 174 m². Vi fik en 3 retters middag med røget renhjerte, hjemmefanget röding, og tærte med selvplukkede blåbær. Vi havde en hyggelig aften, men jeg fik ondt i maven – formodentlig af noget salsa-dip, som vi ikke havde opbevaret i køleskab. De er i gang med at planlægge en 3 ugers bilrejse gennem USA's vestkyst i september. Susannes mand var politimand, og han døde pludseligt for et par år siden. Hendes søn læser medicin i Uppsala, og hendes datter er tandhygiejniker, er gift i London, og har lige fået en datter, der skal hedde Filippa.

Torsdag d. 9. august: Dagen startede med en telefonsamtale til Rikke: Majas feber er nedadgående, men hun har stadig ondt i munden, vil ikke spise og skriger meget om natten. Moana vil ikke deltage i svømmeundervisningen, men Emma skal lære at svømme butterfly. Fred træner til sin bjergførerprøve – i går gik han med 10 kg rygsæk 35 km i bakket terræn på 6 timer.

Vi fik kommunikeret til Mycruise, så nu ser det ud til at vi skal på cruise fra Italien til **Brasilien** i november-december. Vi spiste varm frokost hjemme, og jeg lavede madpakke med røget laks til vor aftensmad. Vi var forbi hos Michael på Eskilns camping i Fagersta med noget tøj til ham. Der er solgt 4000 billetter til lørdagens rockkoncert med The Hives. Talte i telefon med Steinar for at høre om de var interesseret i 4 store terracotta-blomsterkrukker med pelargonier, som Karin vil forære dem.

Vi skal i aften til **Opera på Skåret**, der foregår i et tidligere træmagasin, som skulle have meget god akustik. For en del år siden havde jeg Thomas og Rikke med til den samme opera i Dalhalla – grusgraven ved Rättvik. Det blev en meget fin aften: flot sommeraften, dejligt vejr, smukke omgivelser ned til en sø lidt uden for Kopperberg, fint stort gammelt tømmerhus med luft mellem brædderne og en rigtig fin opsætning af operaen. Hjemturen tog 2 timer gennem skovene, og der var en flot halvmåne



Lucia di Lammermoor (Donizetti, 1797-1848, skrev 62 operaer, døde af syfilis) baseres på en roman af Sir Walter Scott, og foregår i Skotland i slutningen af 1600-tallet. Lucia og Edgardo er forelskede i hinanden, men de to respektive familier har længe ligget i fejde. Lucias bror Enrico har forgæves prøvet at få Lucia til at gifte sig med den rige og magtfulde Lord Arturo Bucklaw. En alliance med ham ville nemlig stille Enrico bedre ved hoffet.

Edgardo bliver nødt til at rejse til Frankrig, men inden han tager af sted lover han og Lucia hinanden evig troskab. Enrico viser Lucia et forfalsket brev fra Edgardo, som skal overbevise hende om, at hendes elskede er hende utro. Hun bliver ulykkelig, og Enrico benytter straks chancen til at få søsteren til at gå med til at gifte sig med Arturo.

Under bryllupsfesten dukker Edgardo pludselig op, og Arturo og Enrico er parat til kamp. Men Lucias huslærer og fortrolige, Raimondo, går imellem dem, og viser Edgardo ægteskabskontrakten med Lucias underskrift. Edgardo tror ikke sine egne øjne, men Lucia må bleg og segnefærdig indrømme, at kontrakten er ægte. Edgardo forbander dem alle og flygter. Om natten dræber Lucia den mand hun lige er blevet gift med, og da hun kommer tilbage til festen, er hun blevet vanvittig. Med glasklare øjne og ligblegt ansigt drømmer hun om at blive gift med Edgardo. Hun synker bevidstløs om og dør kort efter. Da Edgardo hører om hendes død, trækker han en kniv og dolker sig selv. Hans sidste ønske er at blive forenet med sin elskede Lucia i himlen.

Fredag d. 10. august: vi startede kl. 8 fra Norberg og hentede Britt og Alvar og kørte via Sala og Uppsala til Spillersboda. Britt havde kaffe og ostmackor med. Anders hentede os i båden, og der var 15 sejltur til øen Morgongåva,

hvor **Margaretha og Anders bor på deres egen ø** om sommeren. De modtog os med det danske flag hejst. Deres forældre købte øen med sommerhuset for 5000 kr. i 1942, og nu er det nok 5 millioner værd eller mere. Øen er på 5000 km², og har vandledning og elektricitet, men ikke mange andre moderne bekvemmeligheder. Britt havde frokost med – roastbeef, skinke og kartoffelsalat, og Karin havde medbragt hindbær til dessert og Margaretha havde bagt chokoladecake til kaffen. Vi sad udendørs ved et stort bord med udsigt ud over vandet. Man fik rigtig en fornemmelse af charmen ved det svenske **sommerliv i skærgården**. Det var en strålende sommereftermiddag.



Anders viste sig at være meget underholdende; han havde arbejdet 3 år på et stockholmsk rejsebureau og derefter i postvæsenet. Han var bl.a. interesseret



i filateli og ornitologi, og havde i den sammenhæng gjort lange rejser til usædvanlige steder som Mauritius, Seychellerne, Reunion, Kirgisistan, Usbekistan, Sibirien, Scilly-øerne og Kina. Vi havde en meget hyggelig eftermiddag i selskab med venlige mennesker, og blev sejlet tilbage til Spillersboda kl. 17.30.

På hjemvejen gjorde vi stop i Uppsala, hvor vi i Restaurant Alexander den Store ved Fyrisåen kunne få et dejligt græsk aftensmåltid med souvlaki og retzina. Alvar og Britt havde været en del i Grækenland – rundt på Peloponnes og rundt i det græske øhav blandt andet. Vi kunne sidde udendørs i solen og spise. vi var hjemme kl. 22, men Michael havde glemt at lægge nøglen til os, så vi måtte en tur til Fagersta. I alt har vi i dag kørt bil i 6½ time dvs. svarende til en tur fra Norberg til Helsingborg.

Alvar fylder 77 år på mandag, og er bortrejst på cruise til Tallinn, men vi gav ham et par vinflasker i dagens anledning. Han og Britt har bryllupsdag nytårsaften, og i år er det 49 år, som fejres. Jeg mindes stadig, at vi for 17 år siden var inviteret med Thomas og Rikke til deres datter Carinas bryllup. Nu er der ufred mellem hende og forældrene. I november rejser Britt og Alvar til Thailand med et par venner. Og vi hørte også, at Soile og Kerry har 50 års bryllupsdag 15. december.

Lørdag d. 11. august: Jeg ringede til Rikke, og nu har Maja det bedre, Emma & Moana skal i nat op i Chamrouse og sove i telt, og i går var de i svømmebadet og Rikke svømmede 1 km. Jeg ringede til Thomas, som glæder sig til at skolen starter på mandag. Sara ville vise mig sin togbane, og Henriette var på arbejde. I morgen skulle de i svømmehallen. Jeg læste lidt om olympiaden; en sydafrikansk mand uden ben deltog i 400 meters stafetløb, en franskmand vandt stangspringskonkurrencen, og Danmark har fået flere medaljer end Norge og Sverige. Michael har mange smerter i benene, og han har måske en inflammeret slimsæk; han har svært med at aflaste – det bliver nok mere til overbelastning. Karin lavede tomatsuppe til frokost, og jeg cyklede til Fagersta på 45 minutter og svømmede 1000 meter på 1 time. Luften er 18°, og vandet er 27°. Og så hentede Karin mig i bilen. Jeg er begyndt at læse lidt om Burma – Swedagon, Kong Mindon, Kong



Thibaw - med henblik på rejsen i november. Karin har købt gave til sig selv i dag – en pakke med tyrkiske krebs til 136 kr. Jeg ringede også og snakkede lidt med Lissa. Karin stegte 2 foreller til aftensmaden.

Kl. 21 kørte vi til ”**Rock med Livstid**” i Fagersta. 4 garage punk bands havde spillet fra kl. 15. Michael ordnede med gratis adgang for os. Der var 4 politibiler, 2 ambulancer, en stor scene, et større højttaleranlæg (Michaels Function One) og omkring 3000 mennesker. Der var hegn om hele området, mange store lastbiler, ølcafé, salg af vildsvinekebab, og mange punkeragtige tilskuere. Genren var heavy rock, og vi hørte først orkestret ”Entombed”, som spiller dødspunk og derefter ”Raised fist” fra Luleå.

Der var farvede projektører, videovæg, røgsøjler, ildkugler og meget høj musik. Vi sad i mikserpulttellet og fulgte med i stressen, når der skulle

skiftes mellem orkestrene. Ingemar, Susanne og hendes søn Jimmy kom også – bassisten i ”The Hives” er Susannes nevø. Hovedattraktionen var det internationalt kendte ”The Hives”, der først begyndte kl. 0,40, og de optrådte i jaket og høj hat. I modsætning til de andre orkestre kunne man høre, hvad ”The Hives” sang. Vi tror, at hele arrangementet var en succes, og det glæder os meget på Michaels vegne, Han var production manager og scene manager, og det var hans største produktion indtil nu. Vi var hjemme til natmad kl. 01.30. Jeg har på ukendt vis **forstuvet min højre langfinger** i dagens løb.



Søndag d. 12. august: dagen startede med, at jeg som sædvanligt læste nyhederne på Internettet, og jeg så Henriettes blog fra Odsherreds bibliotek. Så ordnede jeg fødselsdagsgave til Emma, som får bogen ”En deppig dag”. Og Moana får ”Meningen med livet” – begge er skrevet af Bradley Trevor Greive. Jeg lægger nok en Euroseddel i til dem. Men jeg sender nok fødselsdagsbrevet fra Danmark, hvor portoen er betydelig billigere end i Sverige. Britt kom forbi med en spand fuld agurker, så nu skal Karin sylte. Hun har også købt hindbærsaft.

Anne-Marie ringede og fortalte, at **Jens var faldet for en uge siden**. Han havde slået hovedet, var blevet kørt på Hillerød hospital, men sendt hurtigt hjem. Men nu var han inaktiv, vredladet og sov meget. Det var svært for Karen, og de havde behov for mere daglig hjælp både fra hjemmehjælpen og fra familien. Jeg ringede og talte med Karen selv, og jeg ringede til Steinar og informerede ham. Jeg sendte en buket via Interflora til Karen og Jens, og så sendte jeg også en til Steinar til fødselsdagen. Michael kom først hjem fra Fagersta kl. 11 efter at have pakket udstyr ned hele natten.

Karin gik ned til Ingemar for at hjælpe ham med noget oprydning i Kerstins sager, og jeg cyklede min daglige tur til svømmehallen, og svømmede 1000 meter næsten alene i bassinet. Nu ser vi finalen i håndbold ved Olympiaden – Sverige spiller mod Frankrig. Jeg har i dagene i Sverige stort set kun haft mine røde shorts på og T-shirts på. I aften **inviterer Karin på middag til Michael, Anton, Jesper, mig og Ingemar**. Der skal grilles, og Karin har krebs til forret og is og hindbær til dessert. Ingemar kom med vin og 2 hjemmebryggede øl til fælles afsmagning. Der kom en videosamtale fra Rikke – Maja viste en tomat frem, Fred var i køkkenet, Emma hilste og viste nogle ringe og Moana var sur. Fred havde haft Emma og Moana med oppe i Chamrousse og sove under åben himmel – de havde set murmeldyr og stjernes kud. De har også fri i næste uge. Sara ringede samtidig fra Danmark. Henriette sendte en mail, med en avisartikel, hvor hun var blevet interviewet om bibliotekets bogmarked. Om aftenen så vi lidt af afslutningsfesten ved Olympiaden. Disse dagbogsnotater bliver næsten som en personlig Facebook-bog.

Mandag d. 13. august: jeg stod op kl. 6 og læste nyhederne på Internettet. Politiken skrev om kometsværmen Perseiderne, der ramte Jorden natten til i går med hastigheder på over 200.000 km/time. Det er rester fra kometen Swift-Tuttle, der blev opdaget i 1842. Det var nok dem, som Emma og Moana så i går nat. Satellitten Helios 2 er det hurtigste menneskeskabte objekt – den nåede op på 252,800 km/time.

Hastigheder er spændende – se følgende liste:

Factor	Value (m/s)	Value (km/h)	Value (mph)	Item
10^{-11}	9.8×10^{-11}	3.5×10^{-10}	2.2×10^{-10}	Rate of <u>global sea level rise</u> in 1993–2003 (3.1 mm/year).
10^{-10}	3×10^{-10} to 3×10^{-9}	1×10^{-9} to 1×10^{-8}	7×10^{-10} to 7×10^{-9}	Typical relative speed of <u>continental drift</u> .
10^{-9}	1.3×10^{-9} to 4.8×10^{-9}	4.68×10^{-9} to 1.7×10^{-8}	2.9×10^{-9} to 1.1×10^{-8}	Average rate of the <u>Moon</u> receding from the <u>Earth</u> (approx. 38 mm/year). <u>Human hair growth</u> (average rate; note that there is a great range of variation).
10^{-6}	1.52×10^{-6}	5.4×10^{-6}	3.4×10^{-6}	Speed of a <u>cellular vesicle</u> propelled by a motor protein.
10^{-5}	1.4×10^{-5}	5.0×10^{-5}	3.1×10^{-5}	Growth rate of <u>bamboo</u> , the fastest-growing woody plant, over 24 hours.
10^{-4}	4.0×10^{-4} to 6×10^{-4}	1.4×10^{-3} to 2.2×10^{-3}	8.9×10^{-4} to 1.3×10^{-3}	Speed of <u>Jakobshavn Isbræ</u> , one of the fastest <u>glaciers</u> , in 2003. Typical speed of <u>Thiovulum majus</u> , the fastest-swimming <u>bacterium</u> .
10^{-3}	0.00275	0.00990	0.00615	World record speed of the fastest <u>snail</u> in the Congham, UK.
10^{-2}	0.0476 to 0.080	0.171 to 0.29	0.106 to 0.18	<u>Compact cassette</u> tape speed. The top speed of a <u>sloth</u> .
10^{-1}	0.2778 to 0.44704 to 0.5144	1 to 1.609344 to 1.852	0.6214 to 1 to 1.151	1 <u>km</u> /hour. 1 <u>mph</u> . 1 <u>knot</u> (nautical mile per hour)
	1.2	4.32	2.68	Typical scanning speed of an audio <u>compact disc</u> . The speed of signals (<u>action potentials</u>) traveling along <u>axons</u> in the human cortex.
10^0	1–1.5 to 2.39 to 5.72 to 6–7 to 10.438	3.6–5.4 to 8.53 to 20.42 to 20–25 to 37.578	2.2–3.4 to 5.35 to 12.80 to 12–15 to 23.35	Average <u>walking</u> speed; below a speed of about 2 m/s, it is more efficient to walk than to run, but above that speed, it is more efficient to run. World record time 50m freestyle swim (20.94 seconds) World record time <u>marathon</u> (2h03m59s) Comfortable <u>bicycling</u> speed. Average speed of <u>Jamaican athlete Usain Bolt</u> whilst setting the <u>100m world record</u> in <u>Berlin</u> on 16 August 2009.
	8–14 to 14 to 17 to 5–25	30–50 to 50 to 60 to 18–90	18–31 to 31 to 37 to 11–56	Typical residential <u>speed limit</u> . Top speed of a running cat or dog. Typical speed of road-race cyclist. Typical speed of <u>thoroughbred</u> racehorse or racing <u>greyhound</u> . Speed of propagation for <u>unmyelinated</u> sensory <u>neurons</u> .
10^1	30 to 36 to 40 to 67 to 90 to 91 to 103 to 103.5 to 105.5 to 119.742 to 120 to 130 to 150.6 to 157 to 161 to 250 to 274.44 to 320 to 340.3 to 344.66 to 428	110 to 130 to 140 to 240 to 320 to 328 to 370 to 372.6 to 379.8 to 431.072 to 432 to 468 to 539 to 575 to 580 to 900 to 988 to 1,200 to 1,225 to 1,240.77 to 1,540.8	70 to 81 to 90 to 149 to 200 to 204 to 230 to 231.5 to 236 to 267.86 to 270 to 290 to 337 to 351 to 360 to 560 to 614 to 720 to 761 to 770.98 to 957	Typical speed of car (freeway), <u>cheetah</u> —fastest of all terrestrial animals, <u>sailfish</u> —fastest <u>fish</u> . Speed of <u>go-fast boat</u> . Land speed record for a <u>human powered vehicle</u> . Typical peak speed of a local service <u>train</u> (or intercity on lower standard tracks). The top speed of the world's fastest roller coaster, <u>Formula Rossa</u> . Typical speed of a modern <u>high-speed train</u> (e.g. latest generation of production TGV), a diving <u>peregrine falcon</u> —fastest bird. 320 km/h or 200 mph is a parameter sometimes used in defining a <u>supercar</u> . Fastest recorded ball (a golf ball) in sports. Speed of super torpedo <u>VA-111 Shkval</u> . Maximum speed recorded by a <u>Formula One car</u> . Set by <u>Juan Pablo Montoya</u> during the <u>2005 Italian Grand Prix</u> at <u>Monza</u> in a <u>McLaren MP4-20</u> . Maximum speed of a Ferrari F50 GT1. Maximum speed of the <u>Bugatti Veyron Super Sport</u> (currently the <u>fastest production car</u> in the world). Speed of propagation for <u>mammalian</u> motor <u>neurons</u> . Wind speed of a powerful <u>tornado</u> . Top speed of an internal-combustion-powered NHRA Top Fuel Dragster. Top speed of experimental test <u>TGV</u> train in 2007. Top speed of <u>JR-Maglev</u> in 2003. Typical <u>cruising speed</u> of a modern <u>jet airliner</u> , e.g. an <u>Airbus A380</u> . Highest speed recorded during a <u>free fall</u> set by <u>Joe Kittinger</u> . The speed of a typical .22 LR bullet. <u>Speed of sound</u> in <u>standard atmosphere</u> (15 °C and 1 atm). Max speed reached by the jet-propelled car <u>ThrustSSC</u> in 1997—Land speed record. Max speed of <u>Bell X-1</u> .

	464	1,670	1,040	Speed of <u>Earth's</u> rotation at the <u>equator</u> .
	603	2,170.8	1,350	Speed of the <u>Concorde</u> airliner.
	975	3,510	2,180	<u>Muzzle velocity</u> of <u>M16</u> rifle.
	981	3,532	2,194	<u>SR-71 Blackbird</u> , the fastest <u>aircraft</u> driven by a mechanical <u>jet engine</u> .
	1,400	5,040	3,100	Speed of the <u>Space Shuttle</u> when the solid rocket boosters separate.
	1,500	5,400	3,400	Speed of sound in <u>water</u> .
	1,500	5,400	3,400	Speed of sound in <u>soft tissue</u> .
	1,789	6,443	4,002	Speed of <u>BrahMos II hypersonic cruise missile</u>
	2,000	7,200	4,500	Estimated speed of a <u>thermal neutron</u> .
	2,019	7,268.4	4,516	Speed of the <u>North American X-15</u> rocket plane.
10 ³	2,700	9,600	6,000	Speed of wind on exoplanet HD 189733b.
	2,885	10,385	6,453	Top speed of the fastest <u>rocket sled</u> .
	3,373	12,144	7,546	Speed of the <u>X-43</u> rocket/scramjet plane.
	4,500	16,000	10,000	A typical value for the <u>specific impulse</u> of current <u>rockets</u> .
	7,700	27,700	17,200	Speed of <u>International Space Station</u> and typical speed of a <u>satellite</u> and the <u>Space Shuttle</u> in <u>low Earth orbit</u> .
	7,777	28,000	17,400	Speed of propagation of the explosion in a <u>detonating cord</u> .
	11,107	39,985.2	24,846	Speed of <u>Apollo 10</u> – high speed record for manned vehicle.
	11,200	40,320	25,100	<u>Escape velocity</u> from Earth.
	16,100	57,900	36,000	Fastest projectile velocity (1994).
	16,210	58,356	36,261	Escape speed from Earth by NASA <u>New Horizons</u> spacecraft—Fastest escape velocity.
10 ⁴	17,000	61,000	38,000	The approximate speed of the <u>Voyager 1</u> probe relative to the sun, when it exited the Solar System.
	29,800	107,280	66,700	Speed of the <u>Earth</u> in orbit around the <u>Sun</u> .
	47,800	172,100	106,900	Atmospheric entry speed of the <u>Galileo</u> atmospheric probe—Fastest controlled atmospheric entry for a man-made object.
	70,220	252,800	157,100	Speed of the <u>Helios 2</u> solar probe—Fastest man-made object.
	200,000	700,000	450,000	Orbital speed of the <u>solar system</u> in the <u>Milky Way</u> galaxy.
10 ⁵	450,000	1,600,000	1,000,000	Typical speed of a particle of the <u>solar wind</u> , relative to the <u>Sun</u> .
	552,000	1,990,000	1,230,000	Speed of the <u>Milky Way</u> , relative to the <u>cosmic microwave background</u> .
	617,700	2,224,000	1,382,000	Escape velocity from the surface of the <u>Sun</u> .
	1,000,000	3,600,000	2,200,000	Typical speed of a <u>Moreton wave</u> across the surface of the Sun.
10 ⁶	1,610,000	5,800,000	3,600,000	Speed of <u>hypervelocity star PSR B2224+65</u> , which currently seems to be leaving the <u>Milky Way</u> .
	5,000,000	18,000,000	11,000,000	Estimated minimum speed of star <u>S2</u> at its closest approach to <u>Sagittarius A*</u> .
10 ⁷	14,000,000	50,000,000	31,000,000	Typical speed of a <u>fast neutron</u> .
	30,000,000	100,000,000	70,000,000	Typical speed of an <u>electron</u> in a <u>cathode ray tube</u> .
	100,000,000	360,000,000	220,000,000	The escape velocity of a <u>neutron star</u> .
	124,000,000	447,000,000	277,000,000	Speed of light in a <u>diamond</u> (<u>Refractive index</u> 2.417).
10 ⁸	200,000,000	720,000,000	440,000,000	Speed of a <u>signal</u> in an <u>optical fiber</u> .
	299,792,458	1,079,252,848.8	670,616,629	<u>Speed of light</u> or other <u>electromagnetic radiation</u> in a <u>vacuum</u> . Also, <u>Planck speed</u> .

Det var **Steinars fødselsdag**, og jeg ringede og sagde tillykke. Han inviterede til søndagsbrunch på Støvletkatrine d. 2. september. Britt mailede et fint foto som tak for turen på Maggan på Holmen. Vi var til et møde i Avesta om formiddagen, og Karin var til tandlægen. Om eftermiddagen cyklede jeg til Fagersta og svømmede 500 meter og var i dampbad. På Mycruise's hjemmeside ses, at den rejse, vi har bestilt til november allerede er steget 3200 kr. svarende til 29 %. Anton tog toget fra Fagersta til Falun, og Michael og Jesper kørte afsted mod Danmark i varebilen – de fik blomsterkrukker og andre ting med for Karin. Marika kom til eftermiddagskaffe og gennemsyn af Kerstins fotoalbums. Anita kom til aftensmad og vi fik pizza og hørte Dan Andersson på Cd-afspilleren. Jeg ringede til Anne-Marie og hørte til Karen og Jens.

Tirsdag d. 14. august: det var meget fint vejr i dag. Karin vaskede tøj om formiddagen og var med Anita i skoven om eftermiddagen. Hun plukkede kantareller og lagde Michaels afghanske sten ved bredden af søen Ungern Jeg cyklede til Fagersta og svømmede 700 meter og var i dampbadet, hvis mekanisme blev ved at sende meget varm damp ind i rummet. Det var mit 11



og sidste besøg i Fagersta denne sommer, og vi har været i Norberg i 19 dage. Jeg har virkelig **nydt cykelturene til Fagersta og badningen** i det dejlige opvarmede udendørsbassin.

Jeg talte med Kristian og Birgit – hun fyldte 65 år d. 27. juli, og de havde været alene hjemme – jeg sendte en forsinket hilsen til hende. Birgit har stadig forskellige symptomer, og undersøgelser har ikke givet resultater og diagnoser. De tager en del på spotdealfrier i Sønderjylland. Karin og jeg fik et godt tilbud på cruise i september, og det hoppede vi på. Ingemar kom hjem mellem kl. 17 og 18 og ønskede os god hjemrejse. Vi har ikke set meget til ham denne gang, han har været mest hos Susanne. Vi var med affald på genbrugspladsen, støvsugede og ryddede op inden afrejsen i morgen. Jeg ringede til Karen som fortalte, at Jens var kommet på neurologisk afdeling på Hillerød sygehus i dag. Anita kom forbi til aftenkaffen. Jeg talte med Rikke som fortalte, at Maja er rask, de har været ud og klatre i dag, Fred skal på 4 dages vandretur, Susanne kommer d. 26. august og bliver i 1½ uge, og Rikke begynder på arbejdet i overmorgen.

Fredag d. 15. august: vi fik pakket bilen og kom af sted kl. 8.30. Vi havde syltede agurker, mange urtepotter, kolonial og madvarer, sæk med tøj, 5 pakker Leksands knäckebröd, en dåse surströmming bestilt af Michael, vore kufferter og en del pelargonier med, madpakke med røget laks og brød og meget andet med. Det var strålende sommervej og 25° varmt, og vort første stop var i Södertälje, hvor vi skulle spise frokost sammen **Karins veninde Helga**. Vi parkerede i Kringlen. Helga havde valgt Wendela Hebbes Vårdshus nede ved kanalen med sluser. Vi sad udendørs i solen, og fra lunchmenuen til 85 kr. valgte jeg kylling med ris, mens Karin og Helga fik lax örred. Og så var der salatbuffet, brød, lingondricka/vand og kaffe inkluderet. Vi havde et par hyggelige timer. Helga var veninde med restaurantens ejer, der hedder Antoinette og var indvandrer fra Libanon. Hun havde trods sin families og sin mands modstand lykkedes med sin egen erhvervskarriere og havde også et bageri i byen.

Helga havde fødselsdagskort med til Karin med 10 skrabelodder i, og 2 af dem gav lidt gevinst. Helga har helbredsmæssige problemer, og går til træning og undersøgelse. Hendes søster i Kiel har også helbredsmæssige problemer med hoften. De har begge en forhistorie med flugt fra russerne ved Königsberg under 2. verdenskrig, og opvækst i Østtyskland, som de også flygtede fra. Helgas mand havde spastisk paraparese, som hendes 2 døtre har arvet. Karin har kendt Helga over 50 år. Karin arbejdede i mange år på rejsebureauet Reso i Södertälje,

Wendela Hebbes Vårdshus havde en lidt sjov historie, idet det i 1800-tallet havde været sommerbolig for Wendela Hebbe, der var en kulturpersonlighed, journalist (Aftonposten) og forfatter. Hendes datter Signe var operasanger og dansk gift. Der var meget kultur og nordisk tankegang i omgangskredsen. Huset lå i vejen for ASTRA's ekspansion, og blev "antikvarisk" nedrevet i 1985, og genopført med gamle metoder i 1998. Der var et lille museum på 1. sal.

Vi fortsatte fra Södertälje kl. 14, og skiftedes til at køre ad E4. Vi holdt kaffepause ved Nyköping Bro og ved Gyllene Uttern med flot udsigt over Vättern. Ud for Helsingør lå det store og flotte Queen Mary 2 krydstogtskib. På vejen hjem ringede Anne-Marie og fortalte, at Jens er på Hillerød Hospital med blødning i frontale del af hjernen. Vi aftalte, at vi besøger Karen fredag formiddag. Rikke ringede også, og vi fik en lille hyggelig snak. Hjemme var der i postkassen fødselsdagsbreve fra Lissa, og fra Rikke med familie; der var meget fint postkort fra Emma fra Kroatien. Der var også et par breve fra Sverige med reaktioner på Karins slægtsforskning. Michael ringede sent på aftenen og ønskede os velkommen hjem. Der var mail fra Henriette med link til en spændende bog: "Midnight in Beijing".

I de nærmeste dage skal vi forhåbentlig besøge Thomas, Henriette og Sara, vi skal til Sorø med et halvt dusin store urtepotter og Lademanns Haveleksikon i 20 bind, og vi skal til frokost hos Heiners i Dronningemølle på lørdag. Så er der besøg hos Karen i Hørsholm, hos Jens på Hillerød sygehus og hos Charlotte i Nivå. Og så vil vi en tur på Bakken inden den lukker. Vi skal sende hilsen til Birgit, som blev 65 år d. 27. juli, og til Emma, der fylder år d. 18. august. Og Karin skal i gang med at kontakte alle, der har tænkt på hende i anledning af fødselsdagen – **både Karin og jeg var meget glade og taknemmelige for alle de gode tanker og hilsner** hun modtog. Og så er dette års sommerferie i Sverige slut, og Thomas hjælper med at publicere det på hjemmesiden.

